

Zeg me beste kerel: wie is je vader en wie is je moeder?

**Voorstelling over de familie Huizinga
in de negentiende eeuw
in Groningen en Ommelanden**



Dirk Huizinga aan de tafel bij 'Mamma Tres'

Voor Oosterparkers in het algemeen en voor bewoners van de Dirk Huizingastraat in het bijzonder is deze avond een 'must'.

Rolverdeling

Mamma Tres: *Willy de Leeuw*

Dirk Huizinga: *Jilles van den Doel*

Datum: Maandag 7 december 2015

Tijd: Van 20.00 tot 21.15 uur

Plaats: Grand café Treslinghuis
Klaprooslaan 120, Groningen

Toegang: € 5,00 (incl. thee/koffie)

Graag opgave vooraf bij: info@johanhuizinga.nl

HUIZINGAVOND

Door de Dirk Huizingastraat, gelegen tussen de hoofdingang van het UMCG en de JUMBO, stromen dagelijks duizenden mensen de Oosterparkwijk in en uit. Dit zonder enig idee te hebben wie Dirk Huizinga was. Daar gaat verandering in komen. Geïnspireerd door Jörgen Raymann's 'Tante Es' zal op 7 december 2015 een bijzonder interview plaatsvinden.

Dirk Huizinga (1840-1903), wiens roem in het verleden ligt, zal dan aanschuiven aan tafel bij 'Mama Tres', wier roem in de toekomst ligt.

Dirk Huizinga

Na een persoonlijke crisis op zijn 21e startte hij in Groningen de studie geneeskunde. De natuurwetenschap trok hem meer aan en al spoedig veranderde hij van studierichting. Zijn talent werd snel gezien. Op zijn 29e was hij hoogleraar fysiologie en vijf jaar later kreeg hij van de Universiteit van Leiden een eredoctoraat voor zijn bijzondere maatschappelijke verdiensten.

De 'abiogenese', het ontstaan van leven uit dode stof, was lange tijd Dirk zijn grootste aandachtsgebied. Hij schreef diverse populair-wetenschappelijke artikelen en leerboeken en was hoofdredacteur van het tijdschrift Isis. Tevens was hij actief in de gemeentepolitiek. Met zijn befaamde rede in 1893 over Vitalisme en Mechanisme oogstte hij nationaal en internationaal succes.

Dirk Huizinga was een bijzonder mens, levende in een tijd van grote maatschappelijke verandering. Ondanks een chronische en pijnlijke aandoening, waaraan hij de laatste 25 jaar van zijn leven leed, bleef hij tot twee jaar voor zijn overlijden in functie. Dirk Huizinga was de vader van Johan Huizinga. Wessel Krul, hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen, schreef hierover: "In de jaren 1920 nam de gemeente Groningen in de nieuw ontworpen professorenbuurt een Dirk Huizingastraat op. Het was nodig de voornaam er zorgvuldig bij te vermelden. Zijn reputatie was inmiddels al lang overschaduwd door die van zijn zoon, de historicus." (Uit: Historicus tegen den tijd. Opstellen over het leven en werk van J. Huizinga)

